



OVER 5 JAAR...

Heerlijk solo

Ik wilde als achtjarig meisje chirurg worden. Gevoed door de magische bezoeken aan mijn eigen huisarts en de invloed van imponerende ziekenhuissferen, wist ik al jong dat ik dokter wilde worden.

Mijn ouders, niet medisch geschoold, hebben me altijd ondersteund om dit waar te kunnen maken. Uiteindelijk werd het na studies in Amsterdam en Utrecht het huisartsenvak. Ik wist tijdens mijn huisartsopleiding al dat ik een praktijkhouderschap ambieerde. Iets van en voor mezelf leek me heerlijk en passend bij mijn eigengereide karakter.

'Een praktijk in mijn eentje geeft een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid'

Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als hitha in een kleine HOED in een dorp in de buurt van Den Bosch. Daarnaast werkte ik als huisarts in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ik was alleenstaand moeder en een fulltime werkweek in dienstverband was op dat moment het hoogst haalbare. Mijn eerste baas vond mij de meest mannelijke vrouwelijke huisarts die hij kende. Ik heb het opgevat als een compliment en niet anders. Het heeft me op een of andere manier gesterkt in vertrouwen in mezelf. Na een paar jaar kon ik samen met een collega een praktijk overnemen. Het was een leuke klus om de praktijk te moderniseren en samen te werken met mijn collega. Later ontstond een HOED met drie praktijken. Ik vond dat voor mij persoonlijk minder snel en efficiënt werken. Ik had behoefte aan minder interne communicatielijnen, minder werkprocessen.

Nu werk ik alweer vier jaar, middels een vrije vestiging en een praktijkovername, heerlijk solo. Toen ik de kans kreeg was de keus snel gemaakt om voor mezelf te

beginnen. Je eigen zaak is namelijk hartstikke leuk en geeft veel energie. Mijn keuze voor een solopraktijk is het onafhankelijkheidsgevoel plus de rust die het me geeft door de kleinschaligheid. Naast medische hulp geven is het ook bijzonder interessant en helemaal niet saai om een bedrijf te runnen.

Een groot voordeel van een solopraktijk in je woonplaats is dat ik spreekuren en zakelijke afspraken naar mijn privé-agenda kan zetten in plaats van andersom. Keuzes zijn bovendien snel gemaakt, de zakelijke beslissingen zijn vrijwel altijd alleen aan mij en dat is heerlijk ongecompliceerd. Ik hoef alleen maar op mezelf te mopperen mocht iets verkeerd uitpakken. Het personeel krijgt overigens ruimte genoeg om mee te denken over het praktijkbeleid. Ik werk graag samen, maar vind het heerlijk om de eindverantwoordelijkheid te hebben en geen discussies met collega's en managers te hoeven voeren. Je moet extern al genoeg verantwoording afleggen als huisarts.

Een solopraktijk geeft mij een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid. Als solist weet je samen met je kleine team exact waar je mee bezig bent en wat je aan elkaar hebt. De lijnen van overleg zijn kort, snel en vertrouwd. Ik deleger steeds meer naar de assistentes, zodat het voor hen ook uitdagend blijft. Door goede uniforme werkafspraken heb ik een fijn en veilig werkklimaat. Met hulp van een waarnemer lukt het me om binnen kantooruren ook de bedrijfsadministratie te doen, zodat avond- en weekenduren niet belast worden.

Over vijf jaar ben ik nog steeds solist en deel ik ruimte en personeel met een andere solist.

Elvira van Santvoort
Huisarts in Oss